



Literatuurlijst voor kinderen

Algemene boeken over ernstig ziek zijn.

1. Achtste-groepers huilen niet.

Vriens, Jacques (2015).

Houten: Van Holkema & Warendorf. ISBN: 9789000347445

In de groep van juf Ina is vaak heibel, vooral over het voetballen in de pauze. Gelukkig is juf erg goed in het bedenken van originele oplossingen. Maar als Akkie ernstig ziek blijkt te zijn, kan ook juf niks meer verzinnen. Heel groep acht leeft mee.

Gelukkig kan Akkie het niet laten om zich ook vanuit het ziekenhuis overal mee te bemoeien. Of het nou gaat om de afscheidsavond, het schoolvoetbaltoernooi of het plan om de juf aan een nieuwe man te helpen!

2. Leef.

Maaskant, L (2015).

Utrecht: Ten Have. ISBN:9789025904838

Laura is vijftien als ze hoort dat ze een zeldzame vorm van kanker heeft. Na een lang en zwaar behandeltraject lijkt ze genezen maar dan keert de ziekte terug. De prognose is ongewis, haar levensverwachting beperk. (vanaf ong. 15 jaar)

3. A spoonful of love.

Schoonenberg, O (2017).

Houten:Spectrum. ISBN: 978000353996

Het kookboek voor iedereen die (in)direct met kanker te maken heeft, of heeft gehad.

Vol gezonde, lekkere recepten, die rekening houden met alle denkbare aspecten.

Van wondjes in de mond tijdens de chemokuur, tot aansterken en het optimaliseren van belangrijke voedingsstoffen. Maar eveneens een boek kom een klein moment bij weg te mogen dromen.

4. Als kanker je gezin treft.

Maarel, vd L (2014)

Amersfoort: de vrije uitgevers. ISBN: 9789491687099

Tips voor ouders als kanker je gezin treft. Helder en concreet wordt beschreven.

5. Grote woorden bij kanker.

Verhulst, C. (2014). Leuven; Acco. ISBN: 9789033498251

Wanneer kanker toeslaat, schieten woorden vaak tekort. Wat vertel ik mijn (kei)kind?

Dit boek wil grote woorden als kanker, bestraling en chemo uitleggen op kindermaat.

Met tekeningen en doe opdrachten.

6. Zieke leke.

Sonnemans, G. (2004). Tielt: Lannoo. ISBN:9062494781

leke ligt alweer in het ziekenhuis. Die nare ziekte blijft haar achtervolgen. Ze voelt zich beroerd. En dan moet ze ook nog haar kamer delen met die vervelende Roy.

7. Een weeffout in onze sterren.

Green J. (2012). Rotterdam; Lemniscaat. ISBN:9789047706618.

Hazel werd drie jaar geleden opgegeven, maar een nieuw medicijn rekt haar leven voor nog onbepaalde tijd. Augustus Gus, heeft kanker overleefd ten koste van een been. Hazel wil echter geen blok aan zijn been zijn.

8. Kanker. Wat is het

Royston, A. (2009).

Ettenleur: Ars Scribendi. ISBN: 9789054958772.

Aan jonge kinderen wordt uitgelegd wat het is om een ernstige ziekte te hebben. Ken je iemand die kanker heeft? (basisschool leeftijd)

Engel van hier en daar.

Jonghe-Rouleau de, Adrienne (2015).

Amsterdam: Ploegsma. ISBN:9789021674773.

Chrisje wordt ziek. En dan vertellen de dokters dat het niet lukt om haar beter te maken... Gelukkig is haar familie dicht bij haar, en zij bij hen, ook als ze de aarde moet verlaten. Chrisje laat zien dat er altijd en overal van je wordt gehouden. Hier en daar. Nu en later. (basisschool leeftijd)

Algemene boeken over overlijden.

9. Doodgewoon.

Westra, Bette en Weve Sylvia. (2014).

Haarlem: Gottmer. ISBN: 9789025756680

Met gedichten en de tekeningen wordt verteld dat doodgaan bij het leven hoort en daarom eigenlijk doodgewoon is. Dit boek is vooral voor tieners en volwassenen.

10. Deze schelp verdient een kistje.

Gansewinkel, van A en Schraagen van R (2015)

Wielsbeke: de Eenhoorn. ISBN: 9789058389961

Veerle woont met haar opa aan zee. Haar ouders zijn omgekomen bij een ongeluk, dus opa zorgt voor Veerle. Opa heeft in zijn leven veel verdriet gekend. Voor al zijn herinneringen heeft hij een schelp in een kistje. Veerle snapt dat niet altijd: 'Ik wil geen schelpen die me aan het huilen maken. Waarom heb je ze niet weggegooid?' Opa antwoordt: 'Als je iets moois verliest, doet dat pijn. Maar je hebt wel ooit dat mooie mogen beleven.'

Veerle begrijpt er niets van. Dit boek is geschikt voor zowel kinderen als volwassenen.

Op een mooie manier wordt verteld dat herinneringen, hoe pijnlijk ook heel mooi zijn om te bewaren.

Waar ga je heen als je dood bent?

Hennuy, M en Buyse S (2012).

Leidschendam: NBD Biblion. ISBN:978-90-6252-229-3

Een jongen mist zijn papa ontzettend en worstelt met wat er gebeurt als je dood gaat.

Gelukkig wordt er in de klas over doodgaan gepraat. Iedereen heeft er andere ideeën over.

De één zegt dat je naar de hemel gaat en de ander naar het paradijs of onder de grond.

Doodgaan is geen feest. Over doodgaan, cremeren en rouwen.

Fiddelaers-Jaspers, R en Willems J (2011). Heeze: In de Wolken. ISBN: 90-804773-9-7

Dit boek is een voorleesverhaal voor kinderen van ongeveer drie tot acht jaar. Rouwende kinderen aan wie het wordt voorgelezen, voelen misschien hetzelfde als Julia of Stijn in dit boek. Ze reageren verschillend op de dood en de crematie van hun pappa. In dit boek wordt op kindniveau verteld wat er gebeurt als je dood bent. Van het opbaren tot het ophalen van de urn.

Overal en ergens.

Hest, van, P en Bruyn de S (2015).

Hasselt – Amsterdam: Clavis. ISBN: 978-90-448-2577-0

De mama van Yolanda is overleden. Het ene moment ademde ze nog. Vlak daarna niet

meer: Ze was er nog wel, maar toch ook weer niet. Waak kan haar mama nu zijn? Als je me zoekt, lieve schat, dan zul je me vinden.’ had mama haar nog gezegd. Dus besluit Yolanda op zoek te gaan. Op zoek naar haar mama. Haar mama die dood is. Tijdens haar zoektocht krijgt ze hulp van alle lieve mensen om zich heen.

Dit boek is een aanrader! En is geschikt voor alle leeftijden.

11. Lieve oma pluis.

Bruna, Dick (z.j.).

Amsterdam: Mercis publishing. ISBN: 9789056471712

Oma Pluis is doodgegaan en Nijntje heeft veel verdriet. Oma wordt thuis opgebaard en de begrafenis vindt plaats op een rustig plekje in het bos. Ten slotte zien we Nijntje plantjes brengen naar het graf. (voor peuters en jonge kleuters)

12. Kikker en het vogeltje.

Velthuijs, Max (2015)

Amsterdam: Leopold. ISBN: 9789025867782

Bij de rand van het bos ligt een vogeltje.

‘Kijk,’ zegt Kikker, ‘kapot. Hij doet het niet meer.’

‘Hij slaapt,’ zegt Varkentje.

Maar Haas zegt: ‘Hij is dood.’

‘Dood?’ vraagt Kikker. ‘Wat is dat?’

13. Dat is heel wat voor een kat, vind je niet?

Viorst, Judith (2007).

Haarlem: Gottmer. ISBN: 9789025741136

Nog steeds het mooiste prentenboek over rouwverwerking.

Het ontroerende verhaal over poes Roetje, die dood is gegaan en begraven moet worden.

Samen met zijn moeder verzint de hoofdpersoon tien dingen waarom Roetje zo'n fijne poes is geweest. Tien dingen, dat is heel wat voor een kat! (vanaf 4 jaar)

14. Voor altijd in je hart.

Vanderheijden, T (2013).

Hasselt-Amsterdam: Clavis. ISBN: 978-90-448-1988-5

Ella huilt. Vonkje, de goudvis, drijft dood in zijn kom. Waar gaat Vonkje naartoe nu hij dood is, mama? Als je wilt, kun je hem een plekje geven in je hart; zegt mama. Hoe kan dat dan? Mama vertelt hoe iedereen van wie je houdt in je hart woont. Daar dansen ze als je blij bent, en troosten ze je als je droevig bent. Zo is Ella nooit alleen want er zit altijd iemand in haar hart.

15. Vingerafdruk van verdriet. Woorden van bemoediging.

Keirse, Manu. (2016).

Tielt: Lannoo. ISBN:9789401442231.

Dit is geen boek over de dood. Het is een boek over leven, over het emotionele leven van iemand die wordt geconfronteerd met het verlies van een dierbaar iemand. Een boekje met gedichtjes, tips en korte verhaaltjes. (volwassen)